

JAARVERSLAG 2017

Leden/begunstigers/vrienden

Op 31 december 2017 telde de afdeling Amerongen-Leersum 14 Leden en 7 Vrienden. Totaal 21 in dit verslag te noemen "leden". Er was een verschuiving van Leden en Begunstigers naar Vrienden. Er kwamen Vrienden bij.

Bestuur

Het bestuur van de afdeling bestond op 31 december 2017 uit de volgende leden.

Adrienne, voorzitter

Gerrit, secretaris

Pieter, penningmeester

Marcha, lid

Gerrit en Adrienne hadden al vorig jaar aangegeven te willen stoppen met hun bestuurswerk. Marcha, al enige tijd lid van het bestuur, heeft toen tot ons aller opluchting en vreugde gezegd het voorzitterschap vanaf 2018 op zich te willen nemen. Het is heel bijzonder dat het werk van de Rijnkapel nog weer door kan gaan. Twee bestuursleden, Marcha en Pieter, is natuurlijk te weinig. We hopen erg op iemand die het secretariaat op zich kan nemen.

Initiatiefgroep

In de loop van 2017 zijn Initiatiefgroep en Rijnkapelbestuur in elkaar geschoven. Spreken we nu van Rijnkapel, dan bedoelen we daarmee de Leden en Vrienden van de afdeling Amerongen-Leersum van Vrijzinnigen Nederland tezamen met de Initiatiefgroep en de grotere kring van meedenkers en medewerkers daaromheen.

De Initiatiefgroep, bestaande uit Marcha, Lisette, Ellen, Caroline, Pieter en Adrienne is ook dit jaar regelmatig bijeen geweest om te denken en te overleggen over doel en aanpak van het Rijnkapelwerk en de organisatie ervan. Het doel, ook wel de missie, is de Rijnkapel te maken tot een plek waar inspiratie wordt opgedaan om het leven zinvol te leven en te beleven en waar iedereen die dat wil, de ander kan ontmoeten en saamhorigheid kan ervaren.

Daarnaast werden er brainstormsessies georganiseerd met weer nieuwe belangstellenden. Een resultaat daarvan was de verdeling van de organisatie van de activiteiten over 3 werkgroepen. Het bestuur coördineert.

Om de leden van de Rijnkapel op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in de Rijnkapel heeft Gerrit namens het bestuur een uitvoerige en heldere uiteenzetting geschreven en die in december aan de leden gestuurd. Op de Algemene Ledenvergadering kan hierover worden gesproken.

De Rijnkapel

Voor de talloze werkzaamheden die verbonden zijn aan een centrum als de Rijnkapel zijn de volgende werkgroepen gevormd.

- **Communicatie** (PR, web site, Nieuwsbrief, flyers, contact regionale bladen, etc.) Deelnemers: Marcha, Lisette, Icu, Pieter.
- **Financiën** (intern, subsidies gemeentelijk en van landelijke vereniging, fondsen, etc.) Deelnemers: Pieter, Lisette.
- **Activiteiten** (lezingen, workshops, vieringen, films, boekbesprekingen, gesprekskring, etc.) Deelnemers: Ellen, Margriet, Gertine, Henk, Adrienne.

Communicatie

De digitale **Nieuwsbrief** is een onmisbaar instrument om de Rijnkapel te laten functioneren. Aan het begin van het seizoen worden hierin de diverse activiteiten aangekondigd, voorzien van korte beschrijving en inleiding. Enkele dagen voor een activiteit krijgt men een reminder. Julia heeft dit blad fraai en kleurig vormgegeven en er tot midden 2017 samen met Lisette en Ellen zorg voor gedragen. Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar inzet voor de Rijnkapel. De Nieuwsbrief wordt nu beheerd door Lisette en haar man Gert. Ellen verzorgde de aantrekkelijke **flyers**, die de agenda van de Rijnkapel per kwartaal aangeven. Het **Kwartaalnieuws**, gevuld met de data van de vieringen en de lezingen in de Heuvelrugafdelingen en Rhenen werd goed verzorgd door Hugo. Inmiddels is op de diverse web sites alle informatie over de afdelingen te vinden. Het Kwartaalnieuws is niet meer nodig en zal in 2018 niet meer verschijnen. We danken Hugo hartelijk voor het mooi verzorgde blad! Onze inmiddels veelbekeken **web site, rijnkapelamerongen.nl**, wordt bijgehouden door Pieter. Hij verzorgt ook de **Berichten aan de Leden**. Het contact met de regionale bladen werd aanvankelijk behartigd door Julia en is overgenomen

door Icu . Het belang van de genoemde communicatiemiddelen kan niet snel overschat worden.

Financiën

Het werk van de Rijnkapel wordt, naast de opbrengst van de contributies en de verhuur van de ruimtes, mogelijk gemaakt door diverse subsidies. Op verzoek van de penningmeester werd ons door het Hoofdbestuur van Vrijzinnigen Nederland de jaarlijkse VPSB-subsidie toegekend. Ook door de gemeente Utrechtse Heuvelrug en door de Mij. Van Welstand werden ons na goed onderbouwde aanvragen van Pieter subsidies toegekend. (zie financieel verslag). Een punt van aandacht is het al dan niet vragen van een bijdrage aan de nieuwe betrokkenen bij de Rijnkapel.

Activiteiten

Voor 2017 waren zg. wisseldiensten georganiseerd met De Vlam in Rhenen. Per afdeling 1x per maand een viering en 1x per maand een lezing, op verschillende zondagen. In totaal zijn er **12 vieringen** in de Rijnkapel geweest. Voor bijzondere zondagen organiseerde elke afdeling haar eigen viering. Zo leidde Harm Knoop bij ons op 26 november de Herdenkingsdienst voor de overledenen; op Witte Donderdag was er een viering onder leiding van Gertjaap en op 24 december verzorgde het bestuur samen met Cathrien een sfeervolle adventsmiddag. De Vlam

organiseerde dit jaar de gezamenlijke Buitendag met een viering in Lunteren en bezoek aan het Grebbemuseum. Heel geslaagd. In de loop van 2017 werd duidelijk dat er in de Rijnkapel voor 2018 om verschillende redenen geen vieringen meer konden worden georganiseerd. Voorzitter, die hiervoor zorg had gedragen, zou eind 2017 haar functie neerleggen; er was geen opvolger voorhanden. Het geringe aantal toehoorders bij een dienst speelde ook een rol, evenals het vaak moeizame vinden van een begeleider. Incidenteel zullen nog wel vieringen geregeld kunnen worden, bv. de Herdenkingsdienst in november 2018. Voor De Vlam was het geen probleem te stoppen met de wisseldiensten; het bleek al gauw dat er weinig animo was om over en weer naar elkaars vieringen en lezingen te gaan.

Pieter kwam met het voorstel 1x per maand op de zondagochtend bij elkaar te komen voor een gezamenlijke maaltijd en gesprek over een door hem aangereikte tekst. De eerste keer, eind mei, was een mooie en plezierige ervaring. In 2018 gaan we met **Aan tafel op zondag** verder. Het was in eerste instantie bedoeld voor de leden, maar staat inmiddels open voor iedereen die

daarbij wil zijn.

Het nieuwe jaar begon goed met een door Pieter en Jantine bereide heerlijke brunch. Er waren 22 aanzittenden! Het is al haast traditie geworden...

Van februari t/m oktober waren er op de zondagochtend 6 **lezingen**: Henk, Blijf de aarde trouw; Harm, Ho 'opono pono; Hermien, Wat is de rode draad in jouw leven; Harry, Meditatie; John, Over de Kabbalah; Willem, Zen Boeddhisme.

Verder **workshops**: een o.l.v. Marie, Een brief schrijven, een over

Hormoonyoga o.l.v. Maria en een o.l.v. Ronald, Het lied van de ziel. Verder was er op de donderdagavond een workshop Hoogsensitiviteit o.l.v. Anniek; 4

films met bespreking o.l.v. Pieter (1 op zondag) en een **boekbespreking** over Jon Kabat Zinn door Ellen.

De **Gesprekskring** o.l.v. Harm kwam dit jaar 7 keer bij elkaar. We waarderen het zeer dat Harm na zijn afscheid door heeft willen gaan met het leiden van deze, inmiddels hechte, kring. Naast leden nemen ook anderen deel aan de kring. **Kunst en koffie**. Dit jaar hebben

Jeanne (Kunstgilde Leersum) en Totie hun werk in de Rijnkapel tentoongesteld.

1x per maand op zaterdagochtend was er de mogelijkheid om hun werk te

beziemen en de kunstenaars te spreken bij een kopje koffie. En tegelijk kennis

te nemen van de activiteiten van de Rijnkapel. Ook voor 2018 zijn al

tentoonstellingen gepland. Rijkje heeft aangegeven hier zorg voor te willen

blijven dragen samen met Pieter. We zijn haar hier heel dankbaar voor.

Gedurende enkele jaren – op het afgelopen jaar na - hebben we de deuren van

de Rijnkapel opengezet op **Open Monumentendag** en op eigen wijze

vormgegeven aan het thema van het jaar. We nemen ons voor om in 2018 op

de 2^e zaterdag in september weer de mogelijkheid te bieden aan

geïnteresseerden en voorbijgangers om een idee te krijgen van wat de

Rijnkapel is en doet.

Een bijzondere activiteit in de Rijnkapel is de **meditatie** op woensdagavond. In

2016 hiermee begonnen is Harry in 2017 doorgedaan om elke woensdagavond

een uur lang aan ieder die dat wil een moment en plaats van rust en inkeer te

bieden. Voor zijn belangeloze en voortdurende inzet zijn we hem zeer

dankbaar.

Ten slotte

wil ik de **yoga**-lessen van Marcha noemen. Zonder de yoga-lessen van Marcha

waren we niet geweest waar we nu zijn. Het is niet alleen haar werk, het is ook

wat haar bezielt en in staat stelt het werk van de Rijnkapel mee te dragen en

vorm te geven.

Contact met Landelijk Bestuur Vrijzinnigen Nederland Na het

plezierige en positieve gesprek met Wies en Elsbeth van het Landelijk Bureau

over de veranderingen in de Rijnkapel (mei 2016, zie Jaarverslag 2016) kon Adrienne op de Algemene Vergadering in december Marcha voorstellen aan de voorzitter van het Landelijk Bestuur, Ineke. Wat Marcha vertelde over de nieuwe koers van de Rijnkapel werd met enthousiasme begroet. Onze kernbegrippen zingeving, verbinding en beleving passen heel goed bij het gedachtengoed van Vrijzinnigen Nederland. We hoorden op de vergadering een inspirerend verhaal van Wies en een interessante voordracht van Tom-Eric n.a.v. zijn dissertatie over de NPB. Hij noemt de oprichting van de NPB “De tweede Reformatie”. Altijd zijn er, ook voor 1870, mensen geweest die hebben gezocht naar een samenleving en beleving van openheid, verdraagzaamheid, interesse in diverse culturen en geloofsovertuigingen, maatschappelijke betrokkenheid, het zoeken naar nieuwe wegen om met elkaar in vrede en vriendschap te leven. We weten dat we wanneer dat nodig is, een beroep kunnen doen op het Landelijk Bestuur en Bureau. En dat we met de Rijnkapel onze eigen weg kunnen gaan.

Heuvelrugoverleg

Het Heuvelrugoverleg met de twee andere afdelingen in de buurt (Driebergen en Doorn) is dit jaar beëindigd. Hoewel het altijd plezierig was elkaar te ontmoeten en van elkaars ideeën en activiteiten te horen, is het door de bestuurlijke last die elke afdeling al heeft, beter om de werkzaamheden hiervoor te staken. Door de web sites is het mogelijk om toch op de hoogte te blijven van ieders werk. Het laatste overleg vond plaats op 17 november 2017 in Doorn.

Gebouw en tuin

De Rijnkapel werd regelmatig verhuurd voor workshops en andere activiteiten, met als kanttekening dat we kritisch keken naar inhoud en doel van de huurders.

In oktober werd centrale verwarming geïnstalleerd in alle ruimtes. Het maakt de organisatie van alle activiteiten ongelooflijk veel makkelijker en minder tijdrovend. Verhuur is hierdoor ook aantrekkelijker geworden. De kroon op het werk aan de bestuurskamer, of liever de basis ervan, werd gelegd door Pieter, samen met Jantine en Harry, in de vorm van een laminaatvloer. Schoonmaak en verzorging van de ruimtes vond regelmatig plaats. De voorraad werd steeds aangevuld door Nelleke. De piano werd gestemd.

De tuin werd in voor- en najaar door vrijwilligers opgeknapt (Marcha organiseerde de schoffeloctenden) en ziet er verzorgd en goed uit.

Afscheid

Graag wil ik hierbij een persoonlijk woordje zeggen. Ik wil – en ik weet ook namens Gerrit te spreken - onze heel grote dank uitspreken voor het fantastische afscheid dat Marcha en Pieter ons hebben bereid op 8 januari j.l.. Toen we de zaal binnenkwamen zagen we feestelijk gedekte tafels met onze leden en de Initiatiefgroep, evenals Jantine, Harm en enkele anderen. Pieter heeft ons prachtig toegesproken met een heel mooi voorbereid verhaal over onze werkzaamheden en ons heel mooie cadeaus aangeboden. Aan de lunch hadden diverse mensen meegewerkt; die was overheerlijk. Veel genodigden, die Gerrit en ik hadden mogen noemen, kwamen daarna meedelen in de feestvreugde. En toen kwam als kers op de taart de muziek binnenwandelen, na een heel warme speech van Marcha, in de vorm van een koor, dat 3 prachtige liederen ten gehore bracht. Het kon niet op. We hadden een heel bijzondere en ontroerende en heerlijke middag. Dank jullie nogmaals, Marcha en Pieter, van ganser harte!

Woord van dank

Aan alle in dit Jaarverslag genoemde personen, maar ook aan niet genoemde maar onopvallend mee-werkende mensen willen we graag onze heel grote dank uitspreken. Het is niet vanzelfsprekend dat zo veel mensen kostbare tijd en aandacht besteden aan het werk van de Rijnkapel.

We zijn nu 2 jaar bezig met een nieuwe vorm en een nieuw programma van de Rijnkapel. Als bestuur hebben we deze tijd beschouwd als spannend en stimulerend en verrijkend. We hopen dat er voor iedereen die langs kwam, iets goeds te vinden was. En dat we hiermee nog lang door kunnen gaan.

Amerongen, maart 2018

Adrienne